

IMMELNS BYABLAD



Nr 2 2005

Utgivet av Immelns

Bygdeförening

Red. Ingvar Hansson

Tel: 96231

ingvar.hansson@utb.kristianstad.se

Byabladet i lådan igen!

Många tycker att tiden rusar iväg. Detta är ett faktum även för oss som ska se till att Byabladet når Er kära läsare. Det är länge sedan ni senast kunde hämta denna lilla skrift i brevlådan, men det betyder inte att Immeln med omnejd varit utan händelser som är värda att tryckas

Tvärtom! I detta nummer kan ni läsa om Bygdeföreningens aktiviteter från valborgsfirandet och Musik vid Immeln till höstens sportkvällar i Bygdegården. Hur går det med reningsverket som skulle förbättras? Framtidsgruppen berättar om sitt arbete mm. mm.

En gammal tradition tar vi upp den 11 december då det blir julpysseledag i Bygdegården. (Se sidan 3)

Vi avslutar bladet med tredje delen i vår lilla serie om Immeln förr i tiden. Den här gången har Gösta Nilsson plockat fram ett nummer av "Genast Lite Gladare" från 1948 där det finns en intressant artikel som handlar om 1800-talets Immeln.

Så, tag nu ert Byablad, sätt er tillrätta i en skön fåtölj och låt brasan värma medan höstrusket drar förbi utanför och öppnar dörren för Kung Bore.

Vi öppnar även dörren för julen och jag önskar er alla en skön och avkopplande helg!

Roger Dehlén

Ordförande Immelns Bygdeförening

Rapport från Framtidsgruppen

Gruppen har under året träffats cirka en gång i månaden. Dessa träffar är öppna för alla i bygden och vi ser gärna att fler intresserade dyker upp!

Vi har även haft fyra möten med kommunens representanter, Tommy Johansson, kommunalråd, Christer Wigren, Tekniska kontoret och Anna Wittgren, Turism och fritid. Trevliga och intressanta möten men tyvärr inte speciellt givande med avseende på vårt förslag till detaljplan för Immeln.

Under året har vi speciellt jobbat med några prioriterade områden. Läser du vidare så får du en sammanfattning kring varje område.

Kommunens detaljplan för området kring Immelnviken

I slutet av december 2004 lämnade Framtidsgruppen in vårt gemensamma förslag till detaljplanering. Detta togs emot med positiva omdömen från kommunen. Men under året har i princip ingenting hänt. Motiveringen till detta har främst varit att kommunen saknat ekonomiska och personella möjligheter. Man har inte haft någon

stadsarkitekt tillgänglig för att kunna starta upp och genomföra detaljplanen.

Tråkigt, därför beslöt vi att tillfälligt avbryta kommande möten tills kommunen är beredd att starta upp sitt arbete med planen. Tommy Johansson fick samma besked som Zlatan fick av sin flickvän: "Inga mål, inget mys", ring när ni vill börja jobba.

Vattenverket

Arne Palm har bevakat arbetet med installationen av kolfilter. Anledningen var som ni kanske vet, höga koncentrationer av s.k. växtgift. Efter installationen var halterna godkända och vattnet smakade bra. Sedan har det, som ni kunnat följa i dagspressen, tillstött problem. Framtidsgruppen fortsätter att bevaka vad som händer.

Reningsverket

Kurt Svensson meddelar att ombyggnaden har startats upp och kommer att genomföras till stor del av kommunens egen personal. Basen för bygget, Christer Wigren garanterar att när ombyggnaden är klar ska anslutning av nya hus inte vara några problem.

Problemet har varit att reningsverket inte haft kapacitet att rena allt inkommande vatten. Ökade föroreningar i Oppmannasjön (Arkelstorpsviken) kan ha berott på brister i vårt reningsverk. Kurt Svensson tog saken i egna händer och skrev till kommunens miljöchef. Detta gjorde verkan och nu är, som ni säkert vet, arbetet i full gång. Den första dammen har tömts på slam vilket transporterats till kommunens avfallsanläggning i Kattarp.

Förutom rensningen av dammarna kommer två nya brunnar att installeras. Detta kommer att väsentligt öka reningsverkets kapacitet. Många nya hushåll kommer alltså att kunna anslutas.



En av de nya brunnarna vid reningsverket. Foto: M. Svensson

Kommunikationerna

En utredning om våra kommunikationer med omkringliggande småstäder och förorter till Immeln pågår. Detta är ett ganska komplicerat jobb och vi hoppas få hjälp av någon i byn som kan sätta sig in i problemet och kanske komma fram till ett bra förslag som vi kan diskutera med Länsstrafiken.

Jan Eriksson har med hjälp av Vägverket gjort en undersökning av hastigheten och intensiteten av trafiken i byn. Två kontroller har funnits längs väg 2056 vid kiosken och i närheten av plåtslageriet. Mätning av Gamla Byvägen återstår. Resultatet hittills har visat att mellan 50 och 60 % av bilarna kört för fort och att medelhastigheten varit cirka 60 km/tim. När alla mätningarna är klara hoppas vi kunna få till stånd en sänkning av hastigheten på något sätt innan en olycka händer.

Den konstiga situationen med busshållplatser och skolskjutsar måste också ses över och kommenteras på ett lämpligt sätt. Prata med Jan om ni har synpunkter och gärna förslag till förbättringar.

Skötsel och drift av våra gemensamma områden

Samarbetet med kommunens arbetsledare och anläggningsjobbare har skötts av Arne Palm. Underhållet har utförts väldigt bra och många har haft positiva synpunkter på detta. Tack för ett snyggt jobb och fortsätt gärna att imponera på oss alla.

Övrigt

För att inte tappa tempo kring planeringen av området kring Immelnviken (likt våra beslutsfattare) har Olle Hjelm, Arne Palm, Kurt Svensson, Mats Svensson och undertecknad kontaktat ett antal företag som kan tänkas vara intresserade av en utbyggnad kring vårt utvecklingsförslag. Vi hoppas att detta ska kunna ge oss ännu bättre idéer och en vilja att satsa på en utbyggnad och utveckling av Immeln. Vi kommer med mer information längre fram när vi vet mer. Vi har även gjort en utställning om Immeln som finns på Bydegården och kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort.

För att kolla hur stort intresset är för nybyggnad av marklägenheter uppmanar vi alla som går i sådana tankar att teckna sig på en intresselista. Kontaktpersoner är Olle, Arne och Kurt.

Till sist. Ni som är intresserade av en positiv utveckling av Immeln är mycket välkomna till Framtidsgruppens möten sista söndagen i varje månad kl. 11.00 i Bydegården! Det går också bra att kontakta någon i gruppen (se nedan).

Alf Svensson, Ordförande

Framtidsgruppen just nu:

Alf Svensson 96309	Jörgen Persson 96211
Mats Svensson 96443	Lasse Larsson 96045
Arne Palm 96034	Ron Pearson 96338
Olle Hjelm 49003	Andreas Ekstam 96179
Kurt Svensson 96074	Andreas Torndal 96199
Jan Eriksson 96163	

Rapport från Webbgruppen

Webbgruppen bildades år 2002 med syfte att ge information över Internet till såväl åretruntboende som turister som vill veta vad som händer i vår närhet.

Webbsidan www.immeln.info är välbesökt och är snart uppe i 30 000 besökare sedan starten.

Gruppen har bestått av olika personer men kärnan har sedan start varit Mats "Masken" Svensson, Roy Paulsson och Lennart Ruder. Efter avhopp av Lennart och senare också av Roy så är endast undertecknad kvar i gruppen.

Webbgruppens mål har varit ständig utveckling av hemsidan och det tycker vi att vi har lyckats ganska bra med. Man ska dock aldrig vara nöjd så jag tar gärna emot förslag på hur sidan kan bli bättre.

En hemsida kostar även pengar att publicera på nätet så därför har vi valt att sälja annonsplatser för att det hela ska gå runt. Vi har inriktat oss på att sälja annonsplatser till de lokala företagen i Östra Göinge och att få en annonsplats på vår hemsida har varit uppskattat av annonsörerna.

Har du en fungerande E-postadress så har du möjlighet att få en "immeln.info-adress". Ex: nils.nilsson@immeln.info.

Är du intresserad av att få en E-postadress eller av att arbeta i Webbgruppen så ta kontakt med mig.

Mats "Masken" Svensson 044-964 43

webmaster@immeln.info

Regnfesten

Varje år när "Musik vid Immeln" börjar närma sig, blir väderleksutsikterna en viktig del av livet. Varje år har vi oroat oss för att det där förödande regnvädret skall komma och skölja bort

arrangemanget. Nästan alla år har vädrets makter varit på vår sida. Solen har strålat ikapp med publik och arrangörer.

"Någon gång måste ovädret komma", har vi sagt. Vi har samtidigt känt en trygghet i att alla fina år med höga publiksiffror, gett oss möjlighet att bygga upp ekonomin så att vi utan problem skulle kunna klara en förlust när den var ett faktum.

Nu vet vi hur det känns! Det regnade på natten, det regnade på förmiddagen och det regnade under nästan hela arrangemanget.

Fyrahundra betalande trotsade regnet och kom, inslagna i regnrockar och hukande under paraplyer. Räkna vi barn, marknadsknallar och andra funktinärer så var vi säkert närmare femhundra personer i vätan.

Tuta och kör, The Varanes och Bandet Dönaberga värmdes

de våta och frusna sinnena rakt genom regnets envisa strilande. Först när Flashback Big Band öste på som bäst med sitt svängiga Povel Ramelprogram vek regnet undan. När sedan rocklegenden Dan Hylander drog igång med "Färväl till Katalonien" var ruskvädret ett minne blott.

Dan Hylander har jag hört live flera gånger under hans



Plastad publik



The Varanes



Dan Hylander

Foton: Mats Svensson

storhetstid men aldrig så bra som den 13 augusti 2005 när regnet var över! När han annonserade sista låten skrek vi av besvikelse. Vi ville ha mera! Stämningen var fantastisk ifjol när Peps gungade loss inför mer än 2000 personer. Minst lika bra var den i år fast att vi bara var en femtedel så många.

Nu är det bara att se fram emot nästa år. Den förnyade "festivalledningen" blev hårt testad sitt första år men att så många kom trots regnet och att programmet visade sig vara en riktig fullträff, måste ge kraft och framtidstro. Ni har gjort ett utmärkt jobb! Nu ser vi fram emot 2006! Andra lördagen i augusti har vi redan bokat in!
Ingvar Hansson

Valborg

Årets valborgsfirande drog som vanligt mycket folk och vi hade vädergudarna på vår sida. Talet med Rolf och Berit Tillman kring deras arbete med barnen från Tjernobyl var intressant och uppskattat liksom poesiunderhållningen från Glimåkra folkhögskola.

Ett viktigt inslag i valborgsfirandet är föreningens lotteri. Under två år har vi drivit lotteriet under valborgsmässofirandet. Det har varit ett spännande och givande projekt på många sätt.

Inför Valborg 2006 kommer vi dock att dra oss tillbaka för att lämna plats för nya kreativa idéer och hoppas att någon annan kan ta över. Vi tycker att det är viktigt att flera engagerar sig och att vi hjälps åt att föra byns traditioner vidare.

Du som är intresserad – hör av dig till Roger Dehlén, tel. 96167.

Kajsa och Mishi

Bygdegården, en träffpunkt!

Långlördagarna i Bygdegården har varit uppskattade av många. Både yngre och äldre har samlats för att ha det trevligt tillsammans. Att ha trevligt tillsammans var också en av grundtankarna från början och att faktiskt nyttja Bygdegården som den samlingsplats den är.

Det hela började som ett försök för cirka två år sedan, med att vi hade öppet en lördag i månaden under höst- och vinterhalvåret. Man kunde komma för att ta en fika och sitta och prata en stund. Detta visade sig vara positivt för Immeln's utveckling. Här har diskuterats framtidsplaner och bollats idéer mellan den yngre och den äldre generationen. En annan viktig del i detta har varit att få förståelse för varandra oavsett ålder.

Genom fortsatta idéer och tankar i Långlördagsgruppen så har Bygdeföreningen köpt in både storbildsprojektor och ljudanläggning som har gjort det möjligt att utöka arrangemangen i Bygdegården. Nu har här varit allt från filmvisning, fotbollskvällar och melodifestivalskväll till tv-spels turnering - och allt detta på storbildsduk! Nu är det bara fantasin som sätter gränser för arrangemangen i Bygdegården.

Den nya julpysseldagen, som vi inbjuder till på denna sida, hoppas vi skall bli så välbesökt och uppskattad att vi kan fortsätta kommande år.

Har DU en bra idé för arrangemang eller känner du att du vill vara med i Långlördagsgruppen så ta kontakt med Masken 96443 eller Böna 96178.

Långlördagsgruppen

Städning och bokning.

Varje år ber vi medlemmarna om hjälp med vårstädningen i Bygdegården. I år ägde den rum den 24:e april. De medlemmar som mötte upp gjorde ett gott jobb, både ute och inne. Solen sken och alla passade på att i solskenet njuta av fikan som Ingela Svensson fixat. Tänk på att ju fler vi blir vid dessa tillfällen, desto roligare har vi och desto mera får vi gjort!

Bygdegården passar utmärkt både till fester och andra sammankomster. Sprid gärna detta till vänner och bekanta! Bokar gör ni hos Sara Hansson på tfn 0733-933 298.

Också några ord om...

...**Stenrundan** som har varit tillgänglig hela säsongen, trots Gudruns härjningar. Nu är även den sista delen längs gamla banvallen öppen.

...**Stenmuséet** som vi fortfarande har stängt. Vi hoppas få tid att renovera utställningen under vintern.

...**våra fina T-shirts** som du kan köpa året om. Vår svarta, nya Musik **vid Immeln-tröja** köper du av Roger Dehlén (96167) och Webbgruppens svarta tröja med **www.immeln.info** på bröstet köper du av Mats "Masken" Svensson (96443).



Med pepparkakshustävling

Söndagen den 11 december

kl. 14.00 i Bygdegården

Ta med ditt hemmagjorda pepparkakshus till Bygdegården och var med i tävlingen. PRIS till bästa pepparkakshuset!

Vi julpysslar och klär julgranen tillsammans.

Korv i bröd, som du grillar på den tända grillen, säljer vi till självkostnadspris.

Vi bjuder på kaffe, glögg och pepparkakor.

För att få en unik julgran ber vi er att ta med var sin julgransdekoration att hänga i granen.



Välkomna



Ljungkullen

Gösta Nilsson berättar

”Den som första gången stiger av tåget vid Immelns järnvägsstation för att, enligt turisthandbokens ord, finna en storslagen natur, blir nog besviken. Utom det mindre arkitektoniskt sköna stationshuset och dito vattentorn får man i förstone blott se skjut- och lastplatser. Och så några väldiga fabrikkorstenar.

Men det var egentligen om Ljungkullen det här skulle handla. Var finns den? frågar antagligen läsaren. Ja, den finns ej mer.”

Detta citat är hämtat ur en artikel i Hjårsås Majblommekommittés årsskrift ”Genast Lite Gladare” från 1948.



Artikelförfattare är signaturen ”N-n” som möjligen kan vara en av föreningens eldsjälur, Birger Nilehn. ”Genast lite Gladare” gavs ut i bygden under mer än 30 år. (Första numret 1936.) Immeln- Dönaberga- och Vårestorpsbor i mogen ålder minns den säkert och har kanske själv någon gång fått ett bidrag införd i tidningen. Gösta Nilsson minns den förstås väl och själv arbetade han under flera år vid kommitténs sommarkoloni i Vejbystrand.

En ö vid nuvarande båthamnen

Under 1900-talets första hälft var området kring båthamnen ett sjudande industriområde med träskofabrik snickeri, stenindustri, hamn för ångbåt och pråmar, järnvägsstation m.m. Det var under denna tid som artikelförfattaren inte ville skryta om någon ”storslagen natur”. Men om vi går tillbaka till tiden innan järnvägen 1886 kom till Immeln blir det ganska spännande.

Enligt signaturen N-n fanns vid nuvarande båthamnen ”en hög kulle, lika hög som Skarviks- och Gyviksbackarna, som kallades ”Ljungkullen” då den nästan uteslutande var bevuxen med ljun.”

Kullen skulle varit helt kringfluten av vatten och kärmark och man var tvungen att använda båt för att ta sig dit från ”fastlandet”. En av roddpojarna från den tiden lär fortfarande ha varit i livet när artikeln skrevs 1948.

Handlaren på Ljungkullen

Till Ljungkullen flyttade vid 1800-talets mitt en man namn Jöns Karlsson och slog upp en handelsbod. Denna utvecklades, enligt vår artikelförfattare, så småningom till ”medelpunkten för handeln i bygden. Här handlades med virke och spannmål och i själva boden på kullen kunde man snart sagt köpa vad som helst från positiv, bälgaspel och klockor till brännvin och krut!”

Jöns Karlsson lär dessutom ha varit en händig man som kunde laga klockor, timra hus eller göra träskor lika bra som han kunde köpa och sälja. På kullen skulle det även ha funnits både sågverk och tre kvarnar!

Mycket folk drogs till Ljungkullen. Det gjordes affärer, det levererades dagligen virke på flottor från sjön och mycket annat. Eftersom Jöns var en gästvänlig man och mån om att behålla sitt goda rykte, bjöds det rikligt med både kaffe, mat och gök.

Så rikligt att mor Karlsson en gång lär ha knorrat över att det blev väldigt dyrt.

Då föreslog Jöns ett experiment, han och kvinnorna skulle själva hämta virket i Ebbarp för att på så sätt spara på kaffet och brännvinet. Damerna lär ha blivit så hungriga och törstiga att de från och med nu med glädje trakterade sugna leverantörer och kunder.

När Jöns till sist arrenderade ut rörelsen gick den sämre och när järnvägen anlades försvann Ljungkullen.

Har Ljungkullen verkligen funnits?

Vi sitter, passande nog, i Gösta och Elna Nilssons kök vid Ljungkullastigen och spekulerar kring den gamla artikeln om Ljungkullen.

Att Ljungkullen var det gamla namnet på byn Immeln är Gösta säker på och att det funnits en liten ljunbevuken kulle mitt i kärret vid sjön kan han också tänka sig. Handelsboden har nog också existerat men kanske inte i den omfattning som beskrivs i artikeln. Om de tre kvarnarna funnits så lär de nog inte ha fått plats på själva kullen och knappast heller sågen. Att det var svårt att ta sig torrskodd ut till kullen stämmer nog också.

När det gäller höjden på kullen är Gösta mycket tvivlande och det är även undertecknad. Att den skulle ha varit i höjd med Skarviksbacken låter ju spännande men förnuftet säger att det inte kan vara sant ”Ljungkullen” har nog funnits men särskilt hög är det inte troligt att den varit. När järnvägen anlades lär kullen ha jämnats ut och schaktmassorna använts för att fylla ut en stor del av sankmarken och fortfarande återstår ju en del av kärret. Gösta är heller inte säker på att schaktmassorna från kullen räckt till för att torrlägga det som behövdes för järnvägen utan tror att ytterligare fyllningsmaterial fraktats dit.

För övrigt är det upp till var och en att fantisera kring hur det var i 1800-talets Immeln, förlåt, Ljungkullen. Att många olika åsikter och teorier finns är vi övertygade om!

Café Lillstugan

Några bilder på Ljungkullen lär inte finnas, här får vi som sagt, skapa våra bilder i fantasin. Men om vi går ett halvsekel framåt i tiden blir tillgången bättre. Detta vykort som vi hittar i Göstas och Elnas samling är av avsändaren daterat ”Immeln 30/1 1924”.



Motivet är ”Utsikt från Café Lillstugan”. Lillstugan var en liten caférörelse vid platsen där turistbåten ligger idag. Om det såg ut så här vid Immeln vid denna tid så blev nog ingen besviken på den ”storslagna naturen” - den fanns verkligen och den finns än i dag!

Berättat för Ingvar Hansson

Övrig källa: Artikel av sign. N-n i ”Genast lite Gladare” årg. 12, 1948.

